

Thema: Fake News

Voorganger : ds. C.M. van der Klis
Gastheer : Reyald Bogerd
Tolk gebarentaal : Marit Beers
Muziek : Connect

- **Lied:** Onze schuilplaats is God – Opw. 847
 - **Lied:** Adembenemend – Opw. 684
 - **Welkom en mededelingen incl. uitleg thema**
 - **Votum en vredegroet**
 - **Het negende gebod:** Leg over een ander geen valse getuigenis af
 - **Gebed**
 - **Lied:** Als ik naar de bergen kijk – Sela
 - **Lied:** Niet langer slaaf – Life worship
 - **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
 - **Inleiding op het thema:** Filmpje True or fake
 - **Bijbellezing:** Bijbel in gewone taal: Johannes 8: 42-45 en 14: 1-7
 - **Preek:** Fake News
 - **Lied:** Maak ons hart onrustig – Opw. 805
 - **Gebed**
 - **Kinderen komen terug**
 - **Collecte**
 - **Lied:** Levend offer – Charlotte Jordaan
 - **Lied:** God maakt vrij – Opw. 720
 - **Zegen**
 - **Lied:** No longer slaves – Bethel Music
-

Liederen uit Sela en/of Opwekking en anderen

- **Lied:** Onze schuilplaats is God – Opw. 847

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons nooit zal verlaten.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

-Refrein-

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.

Onze hulp en onze verwachting is in U,
voor eeuwig.

-Refrein-

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit uw handen kan roven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Onze hulp en onze verwachting is in U.
Voor eeuwig

-Refrein-

- **Lied:** Adembenemend – Opw. 684

Uw majesteit is onaantastbaar,
niemand is aan U gelijk.
Onvolprezen, zonder weerga,
koning van het hemelrijk.
Oorverdovend als de donder,
helder als een bliksemschicht.
Oogverblindend is de luister
van uw heilig aangezicht.

Toch bent U niet onbereikbaar;
door uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

-Refrein-

U bent adembenemend, eindeloos mooi,
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht.
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon.
Niets is vergelijkbaar
met uw majesteit en pracht.

Uw werken zijn verbazingwekkend,
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrond'lijk zijn uw wegen,
onvoorstelbaar is uw macht.
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is uw kracht.

Toch bent U niet onbereikbaar;
door uw Geest woont U in mij.
U bent alomtegenwoordig:
overal altijd nabij.

-Refrein-

Uw wijsheid is onovertroffen
en uw Woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is uw liefde,
uw genade ongekend.
Here, U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.

-Refrein-

- **Welkom en mededelingen incl. uitleg thema**
- **Votum en vredegroet**
- **Het negende gebod:** Leg over een ander geen valse getuigenis af
- **Gebed**

- **Lied:** Als ik naar de bergen kijk – Sela

Als ik naar de bergen kijk
Het pad dat ik moet gaan,
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Waar komt mijn hulp vandaan?

Als ik naar de bergen kijk
De diepte van het dal,
Dan voel ik mij een kwetsbaar mens.
Wie vangt mij als ik val?

Onze Heer die alles maakte
De schaduw op ons pad
Blijft met ons verbonden
Hij waakt bij elke stap.
Onze Heer die alles maakte
Beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen
Hij blijft in eeuwigheid.

Wie wijst mij de weg omhoog
Als mij het zicht ontbreekt?
Wie ziet mij als ik zoekend ben
Naar wat mij richting geeft?

Wie gaat met mij door het dal
Het donkerst van de nacht?
Wie hoort mij als ik roep om hulp?
Wie geeft mij nieuwe kracht?

Onze Heer die alles maakte
De schaduw op ons pad
Blijft met ons verbonden.
Hij waakt bij elke stap
Onze Heer die alles maakte
Beschermer voor altijd.
Waar wij gaan en komen
Hij blijft in eeuwigheid.
-herhalen-

- **Lied:** Niet langer slaaf – Life worship

Ik hoor een melodie, als een symfonie
U omringt mij met een lied.
U bevrijdde mij van mijn vijanden
En neemt mijn angsten weg.

Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God.
Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God.

U hebt mij gezien, in mijn moeders schoot
Liefde riep mijn naam.
Nu ben ik uw kind, een deel van uw gezin
Uw hart klopt in mijn hart.

Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God.
Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God.

Ik ben niet langer een slaaf van angst
Ik ben een kind van God.
Ik ben niet lang een slaaf van angst
Ik ben een kind van God.

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh

U spleet de zee zo dat ik er doorheen kon.
U gaf mijn voeten vaste grond.
U redde mij, nu sta ik hier en zing:
Ik ben een kind van God.

U spleet de zee zo dat ik er doorheen kon.
U gaf mijn voeten vaste grond.
U redde mij, nu sta ik hier en zing:
Ik ben een kind van God.
Ik ben een kind van God
Ik ben een kind van God
Ik ben een kind van God.

- **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
- **Inleiding op het thema:** Filmpje True or fake
- **Bijbellesing:** Bijbel in gewone taal: Johannes 8: 42-45 en 14: 1-7
- **Preek:** Fake News

- **Lied:** Maak ons hart onrustig – Opw. 805

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

- **Gebed**
- **Kinderen komen terug**
- **Collecte**

- **Lied:** Levend offer – Charlotte Jordaan

Hier zijn wij
In eenheid met de Vader.
Gered door Zijn genade.
Hier zijn wij
Verlost van alle zonde.
Bereid om Hem te volgen.

Zoals Hij kwam als levend offer
Zo geven wij onszelf.

Wij houden niets meer achter
Wij leggen alles neer.
Dromen, plannen en verlangens
Neem het over Heer.
Hier zijn wij, Uw kinderen.
Wij leven voor Uw Naam.
Geven nu ons eigen leven
Om voor U te gaan.

Hier zijn wij
Eén lichaam vele gaven.
Om liefde uit te dragen.
Hier zijn wij
Zijn handen en Zijn voeten.
Zo heeft Hij ons geroepen.

Zoals Hij kwam als levend offer.
Zo geven wij onszelf.

Wij houden niets meer achter
Wij leggen alles neer.
Dromen, plannen en verlangens
Neem het over Heer.
Hier zijn wij, Uw kinderen.
Wij leven voor Uw Naam.
Geven nu ons eigen leven
Om voor U te gaan.

Niet onze eer, maar die van U.
Niet onze kracht, maar meer van U.
Niet onze naam, maar die van U.
Laat alles zijn tot eer van U.
-2x-

Wij houden niets meer achter.
Wij leggen alles neer.
Dromen, plannen en verlangens
Neem het over Heer.
Hier zijn wij, Uw kinderen
Wij leven voor Uw Naam.
Geven nu ons eigen leven
Om voor U te gaan.

- **Lied:** God maakt vrij – Opw. 720

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
(2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

-Refrein-

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:
refrein:

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

- **Zegen**
- **Lied:** No longer slaves – Bethel Music

You unravel me with a melody
You surround me with a song.
Of deliverance from my enemies
'Til all my fears are gone.

I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.

From my mother's womb
You have chosen me
Love has called my name.
I've been born again into a family
Your blood flows through my veins.

I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear
I am a child of God.

Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh

You split the sea, so I could walk right through it
My fears are drowned in perfect love.
You rescued me and I will stand and sing
I am a child of God.

You split the sea, so I could walk right through it
You drowned my fears in perfect love.
You rescued me and I will stand and sing
I am a child of God.

I am a child of God
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear.
I am a child of God.

Vertaling in NL:

U ontrafelt mij, met de melodie
U omringt mij met een lied
Van bevrijding, van mijn vijanden
Tot al mijn angsten weg zijn.

Ik ben geen slaaf van angsten meer
Ik ben het kind van God

Vanuit de buik van mijn moeder
U koos voor mij
Liefde riep mijn naam
Ik ben herboren, in Uw familie
Uw bloed stroomt door mijn aderen.

Ik ben geen slaaf van angsten meer
Ik ben het kind van God

U splitste de zee, zodat ik ertussen kon wandelen
Al mijn angsten zijn verdronken in een perfecte liefde
U hebt mij gered, zodat ik kon staan en zingen
Ik ben het kind van God.