

## Liturgie zondag 23 juni 2024 = Hoogstraatkerk =

Thema : Pas op voor... (vrijheid)

Voorganger : Zr. Hendrine Horden

Gastheer : Sven van Esch

Organist : Justin van den Heuvel

---

- **Welkom en Mededelingen**
  - **Lied:** Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen - DNPs. 18: 10 en 9
  - **Stil gebed / Votum en Groet**
  - **Lied:** Create in me a clean heart – Opw. 389
  - **Gebed**
  - **Lied:** Gebed om vrijheid – Sela
  - **Geloofsbelijdenis** d.m.v. gedicht
  - **Lied:** Gelukkig wie door God is vrijgesproken – DNPs. 32
  - **Kinderblok:** Het voorbeeld van de tien meisjes
  - **Kinderlied:** Ik wil meer lijken op Jezus
  - **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
  - **Bijbellezing:** Mattheüs 16:1-12
  - **Preek**
  - **Lied:** Jezus overwinnaar - Opw 832
  - **Dankgebed en voorbeden**
  - **Kinderen komen terug**
  - **Collecte**
  - **Lied:** Genade, zo oneindig groot – Opw. 428
  - **Zegen**
- 

### Liederen uit het liedboek, De Nieuwe Psalmberijming, Sela en/of Opwekking

- **Welkom en Mededelingen**
- **Lied:** Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen - DNPs. 18: 10 en 9

10. Ik zing voor ieder volk mijn vreugdepsalmen,  
laat overal de naam van God weergalmen.  
Het loflied moet door heel de wereld gaan:  
de HEER heeft grote wonderen gedaan!  
Zijn naam is groot en groot is zijn ontferming.  
Hij gaf aan zijn gezalfde zijn bescherming.  
De HEER is trouw; Hij zegent Davids troon.  
Zijn liefde kroont voorgoed de koningszoon.

9. De vrede van de HEER vult nu mijn leven.  
 Hij heeft aan mij het koningschap gegeven.  
 Uit verre landen komt het eerbetoon:  
 de vorsten knielen bevend voor mijn troon.  
 Daarom zal ik de HEER, mijn rots, steeds prijzen.  
 Ik wil Hem al mijn dankbaarheid bewijzen.  
 Mijn God, die mij zo machtig heeft bevrijd,  
 ik zal U loven tot in eeuwigheid!

- **Stil gebed / Votum en Groet**

- **Lied:** Create in me a clean heart – Opw. 389

Create in me a clean heart  
 Create in me a clean heart, o God  
 and renew a right spirit within me.  
 -2X-

*Schep in mij een rein hart  
 Schep in mij een rein hart, o God  
 En vernieuw een vaste geest in mij.*

Cast me not away  
 from thy presence, o Lord  
 and take not thy Holy Spirit from me.  
 Restore unto me the joy of thy salvation  
 and renew a right spirit within me.

*Stuur mij niet weg  
 uit uw aanwezigheid, o Heer,  
 En neem uw Heilige Geest niet weg van mij.  
 Geef mij opnieuw de blijdschap van uw redding  
 En vernieuw een vaste geest in mij.*

- **Gebed**

- **Lied:** Gebed om vrijheid – Sela

Maak ons vrij van de we - reld Heer, van wat ons be - to - verd heeft.

Niet ge - bond - en, zo - als een slaaf, in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waar - de heeft; een schat die niet ver - gaat. Vrij - heid waar Uw

kind in leeft, on - voor - waard - e - lijk aan - vaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer  
 Van wat ons gevangen houdt.  
 Vreugdeloos, onder last gebukt,  
 die ons bange hart benauwt.  
 Laat ons zien dat U ons kent;  
 de zorgen, onze angst.  
 Dat U te vertrouwen bent:  
 Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer  
die het vuur van liefde dooft.  
Niet verzonken in bitterheid,  
die van vrede ons berooft.  
Laat ons zien wat liefde doet,  
die angst en vrees verdrijft.  
Liefde die niet dwingend is,  
maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer  
van wat onrust geeft, verwacht.  
Voortgejaagd gaan wij onze weg,  
zonder stilte in ons hart.  
Leer ons in uw vrijheid staan,  
door uw Geest geleid.  
Vul ons leven, vuur ons aan,  
tot de wereld wordt bevrijd!

- **Geloofsbelijdenis** d.m.v. gedicht
- **Lied:** Gelukkig wie door God is vrijgesproken – DNPs. 32

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken,  
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.  
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,  
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.  
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.  
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.  
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;  
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden  
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:  
'O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij' –  
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.  
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,  
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.  
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;  
ik juich het uit omdat U redding biedt.

3. 'Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.  
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.  
Verzet je niet zoals een paard dat doet,  
zoals een ezel die men dwingen moet.'  
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,  
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.  
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,  
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

- **Kinderblok:** Het voorbeeld van de tien meisjes
- **Kinderlied:** Ik wil meer lijken op Jezus

ik wil meer en meer  
 gaan lijken op Jezus  
 ik wil meer en meer  
 gaan lijken op Hem  
 ik wil meer en meer  
 gaan lijken op Jezus  
 ik wil meer gaan lijken op Hem  
 in alles wat ik ben  
 en alles wat ik doe  
 wil ik zijn zoals Jezus dat wil  
 dus ook op elk moment  
 en niet zo 'af en toe'  
 want dat maakt een heel groot verschil  
 ik wil meer en meer...

ik wil graag dat de mensen  
 Jezus in mij zien  
 omdat ik een getuige wil zijn  
 al ben ik nog wat jong  
 nou en! en bovendien  
 is voor Jezus niemand te klein  
 ik wil meer en meer...

toch merk ik telkens weer  
 dat ik het zelf niet kan  
 daarom geeft God zijn Heilige Geest  
 Hij helpt mij meer en meer  
 te leven naar Gods plan  
 zonder Hem was ik nergens geweest  
 ik wil meer en meer...

- **Kinderen gaan naar de Kindernevendienst**
- **Bijbellezing:** Mattheüs 16:1-12
- **Preek**
- **Lied:** Jezus overwinnaar - Opw 832

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.  
 Want U bevrijdt en geeft leven.  
 Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.  
 Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.  
 U baant de weg van overwinning.  
 Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.  
 Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

-Refrein-

Voor eeuwig is Uw heerschappij.  
Uw troon staat onwankelbaar.  
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.  
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.  
De duivel is door U verslagen.  
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?  
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.  
De hemel juicht voor onze Koning.  
En de machten van de hel weten Wie er regeert:  
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

-Refrein-

Naam boven alle namen.  
Naam boven alle namen.

-Refrein-

- **Dankgebed en voorbeden**
- **Kinderen komen terug**
- **Collecte**
  
- **Lied:** Genade, zo oneindig groot – Opw. 428

Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook - als ik mij tot Hem keer -  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

- **Zegen**